



## TRENDY LUNCHEN BIJ ZOFF

**LEUVEN - De jaren tachtig op zijn Italiaans, trendy lunchen of aperitieven en verfijnde kunstwerkjes op je bord. Zoff is een buitenbeentje in de Leuvense horeca met een super catchy decor en een gewaagd lunchconcept.**

Een panini Del Piero? Of liever een Materazzi? Of is de knip-oog naar de legendarische keeper Dino Zoff je ontgaan? Zelfs dan kan je genieten van de muziek en foto's van de films van Fellini en Sophia Loren, de loungezetels met bolle lamp, de indrukwekkende luchters, het luxueuze behang en de witte tafeltjes met zwarte krullen.



Op de kaart? Broodjes, bruschetta's en salades met Italiaans heerlijk al pecorinokaas, mortadella, truffelolie, gorgonzola of een tapenade van vijgen. Ik koos voor de panini primavera met bresaole, gegrilde paprika, truffelolie en rucola. Een absolute lust voor het oog: een stijlvol wit bordje met een bergje sla en knapperige rucola, twee helften ovengebakken ciabatta met enkele centimeters beleg: van onweerstaanbaar fijn vlees en gesmolten kaas tot een bergje fris groen met een dressing en een paar vlekjes pittige truffelolie om het bord helemaal af te maken.

Ondanks het vrij 'koude' decor is Zoff gezellig. Het zwarte en donkergroene interieur is gedurfd, maar net iets te donker naar mijn smaak. Hoe Italiaans ook, de inrichting had evengoed deel kunnen uitmaken van een hip lunchadres in New York, waar happy singles samentroepen voor een verwenurtje onder de middag.

De deuren sluiten betrekkelijk vroeg, maar zwaaien 'smorgens al even vroeg open voor de ontbijtgangers. Maar vooral voor een lunch is Zoff the place to be. Een aanrader is bijvoorbeeld de Max-koude tapaschotel (per één of twee personen): een snijplank volgestapeld met fijne charcuterie en typisch Italiaanse groenten en bijgerechtjes. (lch)

**Onze score: 8/10**

*Nieuwsblad - HET NIEUWS UIT LEUVEN*